

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι
Συνδημότισσες και συνδημότες

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μου.
Ένα κάλεσμα του συνδυασμού μας, της ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, για τα εγκαίνια του το εκλογικού κέντρου μας.

Δεν είναι ωστόσο η σημερινή συνάντησή μας η αφετηρία του αγώνα και της προσπάθειάς μας, αυτή ξεκίνησε αρκετό καιρό πριν, ως μια προοδευτική κίνηση, ως μια δεξαμενή σκέψης, δημιουργικής ανταλλαγής θέσεων και ιδεών, με σκοπό τη διαμόρφωση μιας πρότασης για το μέλλον του Δήμου και της περιοχής μας.

Σήμερα ξεκινά ο εκλογικός μας αγώνας.
Έτοιμοι πια να διεκδικήσουμε με πίστη και αποφασιστικότητα την πραγμάτωση αυτών των ιδεών, έτοιμοι να ξαναβάλουμε στις ράγες τον Δήμο μας – να τον βοηθήσουμε να βρει μια γόνιμη γέφυρα σύνδεσης με το μέλλον.

Όλοι μας γνωρίζουμε την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος, μετά από χρόνια άλογης διοίκησης και αλόγιστης διαχείρισης.

Πολλοί (και μερικοί ανάμεσα σε σας, πιθανόν) να είναι απαισιόδοξοι και να θεωρούν ότι είναι πια αργά για να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Δεν συμμερίζομαι αυτή την απαισιοδοξία.

Κοιτώντας σας στα μάτια και προτάσσοντας ως βασικούς άξονες δράσης το όραμα, την πίστη, την όρεξη, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό:
ΓΙΝΕΤΑΙ !

Δεν αεροβατούμε, γνωρίζουμε πολύ καλά τι μας περιμένει την επομένη των εκλογών, αλλά δεν φοβόμαστε.

Υπάρχουν όντως δυσθεώρητες δυσκολίες, αλλά όχι ανυπέρβλητες, όταν αντιμετωπίζονται από μια ομάδα με σχέδιο και όρεξη για δουλειά και προσφορά.

Η επαγγελματική μου εμπειρία με δίδαξε ότι όλα τα προβλήματα λύνονται με γνώση, θέληση και προσπάθεια. Για εμάς δεν υπάρχει δεν μπορώ εάν η θέληση προτάσσεται.

Ο Δήμος Σερβίων –να είστε σίγουροι- ότι θα επανέλθει στην κανονικότητα, θα επανέλθει στην ανάπτυξη και στη δημιουργικότητα, όχι μόνο επειδή αυτό είναι η δική μας θέληση, αλλά και επειδή το χρωστάμε.

Το χρωστάμε πρώτα στους εαυτούς μας, που επιλέξαμε να ζήσουμε και να εργασθούμε εδώ.

Το χρωστάμε στα παιδιά μας, που πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα και τις συνθήκες για να παραμείνουν στον τόπο μας.

Το χρωστάμε στους γονείς και τους παππούδες μας, που αγάπησαν και ανάστησαν τα Σέρβια και τα χωριά μας.

Το χρωστάμε τέλος στην ένδοξη ιστορία αυτού του τόπου, που πρέπει να συνεχισθεί.

Σε προηγούμενες συναντήσεις αναφέρθηκα διεξοδικά στους άξονες και τις προτεραιότητες του σχεδιασμού μας για την πορεία προς την επανόρθωση του Δήμου Σερβίων.

Σύντομα θα μου δοθεί ξανά η ευκαιρία να αναφερθώ στο πρόγραμμά μας

Αλλά όχι σήμερα...

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι

Σήμερα είναι ημέρα γιορτής, είναι μέρα εορτασμού για την απαρχή του εκλογικού μας αγώνα.

Σήμερα ξεκινάμε και ο τελικός μας στόχος είναι η νίκη

Βλέπουμε μπροστά, κοιτάμε το μέλλον με πείσμα και αισιοδοξία, γιατί μπορούμε να το κάνουμε, γιατί **ΓΙΝΕΤΑΙ!**

Αυτό το χαμόγελο και την αισιοδοξία αντικρίζω και στα πρόσωπά σας.

Αυτή την αισιοδοξία μου εμπνέουν και οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού μας, κάποιους εκ των οποίων, θα ήθελα να σας παρουσιάσω απόψε.

Είναι οι δικοί μας άνθρωποι, οι συγγενείς, οι φίλοι, οι συνεργάτες, οι γείτονές μας, που με αυταπάρνηση προσφέρθηκαν να συμβάλουν με τις δυνάμεις τους σε αυτή την προσπάθεια.

Τους ευχαριστώ, τους ευχαριστούμε και είμαι σίγουρος ότι τους αξίζει ένα ζεστό χειροκρότημα

Κυρίες, κύριοι (παρουσίαση)